



Hösten 2024



I början av augusti månad kan man bege sig till Pickesjön för att se vackra bestånd av röda näckrosor.

För cirka 10 år sedan planterades ett antal näckrosor ut i sjön utanför gamla Besetorpet, som idag har blivit ett populärt friluftsområde för många av stadens invånare.

Arten är en förädlad form av näckros som användes för trädgårdsbruk och som finns att köpa på plantskolor runt om i Sverige.

Arten skall inte förväxlas med den vilda och fridlysta formen av vild röd näckros, som har funnits i sjön Fagertjärn i Tiveden sedan 1850-talet.

Pickesjön fick sitt namn under slutet av 1800-talet efter att tidigare ha kallats Besesjön.

Vid sjön har funnits två lite större bosättningar, som sedan 1500-talet har kallats Picke och Bese.

Omkring 1790 förändrades utloppet ur Besesjön.

Ett dike grävdes österut vid gården Picke, och en ny bäckfåra uppstår ned mot Ramnasjön. I denna bäck anlades i slutet av 1700-talet två kvarnar. Den ena var belägen strax nedom Tullabron och den andra kvarnen låg ca 200 m väster om Ramnalid. Båda kvarnarna låg under Catrineberg.

Vid den nedre kvarnen fanns även år 1800 en mölnarstuga,

Vid utloppet mot Borås anlades 1881 ett nytt vattenverk samtidigt som vattennivån i sjön höjdes.

En tryckvattenledning drogs omkring 1890 ned till den stora reservoaren i Annelundsparken för att förse staden med dricksvatten. En särskild flottör i reservoaren reglerade vattenflödet efter behov.



Gården Bese finns omskriven redan 1574 som ett kronohemman i Torpa socken.

I samband med Borås grundande 1621 riktade borgmästaren blickarna mot de gräsrika ängarna vid Bese. Det var attraktivt att komma åt foder till alla hästar som nu blivit vanligare för att bland annat gårdsfarihandeln skulle fungera.

1627 överläts Bese till Borås Stad

Redan 1620 bodde, ca * 1590 Bengt Håkansson här på gården. Han var troligen född här av Håkan.

Bengt gifte sig och fick en son * 1620 Anders Bengtsson. Anders gifte sig 1645 med ca * 1620 Elin Erikdotter som var född i Ek av nämndemannen Erik i Ek.

Paret fick sju barn innan Elin avled 1658.

Anders gifte då om sig 1660 och fick ytterligare fyra barn.

Gården brukades i arv fram till 1951. Siata brukaren som var född på gården var * 1869 Ida.

Hon gifte sig 1908 med * 1864 Johan Persson från Rydet i Sandared.

De bodde kvar på Bese till 1951, då de båda avled barnlösa.

Därefter upphörde allt permanent boende på Bese.

1743 blev Bese för första gången privatägt.

Borås stad sålde då hemmanet till en borgare i staden Anders Larsson Graf.

Anders var vid denna tid en betydande köpman och ägde bland annat den stora egendomen Osdal.

I Borås startade han ett smidesverk och ett tobaksspinneri, men var även intresserad av jordbruk.

Anders sålde senare Bese och en mängd olika köpmän inträdde som ägare.

Ingen av de tillträdande ägarna hade väl något större intresse för jordbruk och vid två tillfällen gick gården i konkurs och fick säljas vidare på exekutiv auktion.

1899 köpte Borås Stad gården.

Stugan brann ned på 1960-talet och ladugården, som den sista tiden arrenderades av en fiskeklubb, försvann omkring 1980.

Där ladugården tidigare låg på andra sidan vägen, finns idag en parkeringsplats.

Några rester efter den nedbrunna stugan finns ej längre kvar.

I området kring gården fanns det fyra torp under 1800-talet.

Det äldsta torpet byggdes 1726 och var i bruk till 1899.

Ett annat av torpen var bebott till 1903, då soldaten Örström flyttade till staden där han och hustrun båda dör 1920 på Brodal.

TREVLIG HÖST önskar signaturen **TRÄSKO**